

Tụng NGHI THỨC KHAI KINH trang 357 trước khi tụng
Kinh Vu Lan

KINH VU LAN

Đây là những lời,
 Chính tôi được nghe.
 Nhon một thuở kia,
 Tại nước Xá Vệ,
 Phật ở Tinh xá
 Cát trong cảnh vườn
 Ông Cấp Cô Độc,
 Giữa đám cỏ thọ
 Do ngài thái tử
 Kỳ Đà dâng cúng. ©
 Bây giờ trong hàng
 Đệ tử cao cấp
 Có ngài Mục Liên,
 Vừa mới chứng được
 Sáu phép thần thông,
 Lòng hiếu phát khởi,
 Muốn độ mẹ cha,

Đền ơn nhũ bộ.
 Bèn dùng mắt huệ
 Xem cả thế gian,
 Thấy vong thân mẫu,
 Trong cảnh nạ quỉ,
 Chẳng uống chẳng ăn
 Thân thể gầy ốm,
 Còn da bọc xương.
 Mục Liên thương xót,
 Tức thời lấy bát
 Đựng cơm đem dâng. ©
 Mẹ Ngài vui mừng,
 Tay trái che bát
 Tay mặt bốc cơm,
 Thảm thay thương thay!
 Cơm chưa tới miệng,
 Đã thành than lửa,
 Ăn không thể được.
 Mục Liên thấy vậy,
 Liền khóc òa lên,
 Tức tốc trở về,

Bạch lại với Phật,
 Đầu đuôi thăm cảnh
 Mắt mình vừa thấy. ©
 Phật bèn nói rằng:
 “Mẹ con gây tội,
 Gốc đã ăn sâu,
 Chẳng phải lấy sức
 Của một mình con
 Mà mong cứu được,
 Dầu con hiếu thuận,
 Tiếng dậy đất trời,
 Thậm chí thiên thần,
 Tà ma, ngoại đạo,
 Đạo sĩ vương thần,
 Cũng đều thúc thủ.
 Vậy muốn cứu mẹ,
 Con phải nhờ sức
 Oai thần chúng Tăng,
 Khắp cả mười phương,
 Mới mong độ thoát. ©
 Hãy nghe ta chỉ

Phương pháp này đây,
 Cứu vớt mọi người,
 Ách nạn lâm cơn,
 Đều được thoát khỏi
 U sầu cảnh khổ”.
 Nói xong Phật mới
 Bảo Mục Liên rằng:
 “Ngày rằm tháng bảy,
 Là ngày Tụ Tứ
 Mười phương chúng Tăng. ©
 Mỗi người nên vì
 Hiện thời cha mẹ,
 Hoặc là tiền kiếp
 Cha mẹ bảy đời,
 Mặc vòng khốn khổ,
 Trong đường ách nạn.
 Mà sắm cho đủ:
 Trăm thức món ăn,
 Trái cây năm thứ,
 Hương dầu đèn nến,
 Giường chiếu để nằm,

Bồn đựng nước tắm,
 Mỗi thức, mỗi vật,
 Ngon tốt tuyệt trần,
 Sắp thành một lễ
 Dâng cúng chư vị
 Đại Đức mười phương. ©
 Hiền nhiên ngày ấy,
 Các vị Thánh chúng:
 Hoặc bực thiên định
 Ở chốn thâm sơn,
 Hoặc bực đã chứng
 Bốn đạo quả lớn;
 Hoặc bực kinh hành
 Rừng xanh mật niệm;
 Hoặc là những bực
 Đã được sáu phép
 Tự tại thần thông,
 Ra công giáo hóa
 Theo phép Thanh Văn
 Hay là Duyên Giác;
 Hoặc bực Bồ tát

Thập địa đại nhơn,
 Tạm xuống cõi trần,
 Làm thầy Tỳ Khuru,
 Trong hàng đại chúng;
 Điều đồng một lòng,
 Chứng giám hiểu tâm
 Thọ cơm hòa la.
 Tất cả các vị
 Thánh chúng vừa kể,
 Điều đã tới chỗ
 Đạo đức rộng sâu,
 Giới hạnh thanh khiết. ©
 Bởi có cho nên,
 Dâng cúng chúng Tăng,
 Ngày rằm tháng bảy,
 Thì nào cha mẹ
 Ở nơi hiện thế,
 Quyên thuộc xa gần,
 Điều được ra khỏi
 Ba đường khổ não,
 Là cõi địa ngục,

Ngạ quỉ, súc sinh,
 Ứng thời giải thoát,
 Ăn mặc tự nhiên.
 Hiện thể cha mẹ,
 Nếu còn sanh tiền
 Chắc chắn sẽ được
 Phước lạc trăm năm,
 Đến như cha mẹ
 Bấy kiếp về trước,
 Ất cũng sẽ được
 Sinh về cõi trời,
 Hưởng phước tự tại”.
 Lúc ấy Phật mới
 Truyền dạy chúng Tăng
 Khắp cả mười phương,
 Những lời sau này: ©
 “Mỗi khi có người
 Dâng lễ Vu Lan,
 Bồn phận chúng Tăng
 Là phải trước hết
 Tận lòng chú nguyện.

Cầu cho bảy đời
 Mẹ cha thí chủ,
 Kế đó theo phép,
 Ngồi thiền định ý,
 Rốt lại mới ăn.
 Lại nữa nên nhớ:
 Trước khi thọ thực,
 Thì phải cúng dâng
 Các món đồ ăn
 Hoặc trước mặt Phật
 Hoặc tại bàn Phật,
 Ở tháp, ở chùa. ©
 Chú nguyện xong rồi,
 Mới tự thọ thực”.
 Khi Phật nói phép
 Cứu tế xong rồi
 Thì ngài Mục Liên
 Cùng các Bồ Tát
 Đều rất vui mừng,
 Và những buồn rầu
 Khóc than thảm thiết

Của ngài Mục Liên,
 Tức thời tiêu hết.
 Cũng một ngày ấy,
 Thân mẫu Mục Liên
 Được thoát khỏi kiếp
 Ngạ quỷ khổ cực.
 Mục Liên cung kính
 Lại bạch Phật rằng:
 “Sinh mẫu đệ tử
 Nay đã rảnh khổ,
 Cũng nhờ ơn đức
 Tam Bảo thập phương,
 Oai thần Tăng chúng. ©
 Từ rày về sau,
 Nếu có những người,
 Theo Phật tu trì,
 Mà lòng lại muốn
 Dùng lễ Vu Lan
 Cứu độ tất cả
 Hiện tại phụ mẫu,
 cho đến bảy đời

Cha mẹ kiếp trước,
 Có thể được chăng?”
 Phật bèn nói rằng: ©
 “Hay lắm! Hay lắm!
 Ta vừa muốn nói
 Mà con lại hỏi,
 Thật là thích hợp
 Với tấm lòng ta.
 Thiện nam tử ơi!
 Bất luận nam nữ
 Trong hàng Tỳ Khưu,
 Các đảng quốc vương,
 Thái tử, đại thần
 Tam công tể tướng,
 Trăm quan, dân thứ,
 Nếu phát tâm lành,
 Làm hạnh hiếu từ,
 Thì trước hết phải,
 Vì cha, vì mẹ
 Sở sinh đời nay,
 Và vì cha mẹ,

Bảy đời đã qua
 Đến rằm tháng bảy,
 Là ngày hoan hỷ
 Của Phật thập phương,
 Và thời Tự Tứ,
 Chúng Tăng khắp nơi,
 Dùng cơm đồ ăn,
 Trăm vị thơm ngon,
 Thiết tiệc Vu Lan ©
 Dâng cúng chư Tăng,
 Chí thành cầu nguyện:
 Cha mẹ đời này,
 Sống lâu trăm tuổi,
 Khỏi đau khỏi ốm,
 Khổ não mọi điều.
 Nhân đến cha mẹ
 Bảy đời quá khứ,
 Cũng rảnh khổ não,
 Nơi đường ngạ quỷ,
 Và được sinh sang
 Về cõi nhơn, thiên,

Hưởng phước vui vẻ
 Vô hạn vô biên. ©
 Những ai là người
 Đệ tử của Phật,
 Tu hạnh hiếu từ
 Thì trong tâm phải,
 Nhớ mãi mẹ cha,
 Hoặc trong kiếp này,
 Hoặc bảy kiếp trước,
 Mỗi năm hễ đến,
 Tháng bảy ngày rằm,
 Nên lấy lòng hiếu
 Thiết lễ Vu Lan
 Cúng Phật, chúng Tăng,
 Để báo mẹ cha
 Công ơn nuôi dưỡng.
 Vì thế cho nên,
 Hễ là đệ tử
 Của Phật Như Lai
 Nên vâng lời này
 Làm theo phép ấy.

**Mục Liên Tỳ Khưu
Bốn hàng đệ tử,
Nghe lời Phật dạy,
Vui vẻ phụng hành. ©**

**Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên
Bồ Tát. (3 lần) ©**

SÁM VU LAN

**Đệ tử chúng con,
Vâng lời Phật dạy,
Ngày rằm tháng bảy,
Gặp hội Vu Lan,
Phạm vũ huy hoàng,
Đốt hương đánh lễ,
Mười phương tam thế,
Phật Pháp Thánh Hiền. ©
Noi gương đức Mục Kiền Liên,
Nguyện làm con thảo,
Lòng càng áo nã,
Nhớ nghĩa thân sinh,**

**Con đến trưởng thành,
Mẹ dày gian khổ,
Ba năm nhũ bộ,
Chín tháng cưu mang,
Không ngớt lo toan,
Quên ăn bỏ ngủ,
Ấm no đầy đủ,
Cậy có công cha,
Chẳng quản yếu già,
Sanh nhai lam lũ,
Quyết cùng hoàn vũ,
Phấn đấu nuôi con,
Giáo dục vuông tròn,
Đem lòng học đạo. ©
Đệ tử ơn sâu chưa báo,
Hỗ phận kém hèn,
Giờ này quì trước đài sen,
Chí thành cung kính.
Đạo tràng thanh tịnh,
Tặng Bảo trang nghiêm,
Hoặc thừa tự tứ,**

**Hoặc hiện tham thiên,
Đầy đủ thiện duyên,
Dĩ lòng lân mẫn. ©
Hộ niệm cho:
Bảy kiếp cha mẹ chúng con,
Đượm nhuần mưa pháp,
Còn tại thế: Thân tâm yên ổn,
Phát nguyện tu trì,
Đã qua đời: Ác đạo xa lìa,
Chóng thành Phật quả.
Ngửa trông các đức Như Lai,
Khắp cõi hư không,
Từ bi gia hộ. ©©©**

(Tụng tiếp NGHI THỨC KẾT trang 503 , mới hoàn tất kinh Vu Lan.)